



DE FEESTEN VAN DE HEERE

Lezingenserie in Hoorn

Aan de hand van Leviticus 23 gaan we in op de historische en profetische betekenis van 'De feesten van de HEERE'. Per feest gaan we in op de historisch betekenis, de verwijzing naar de Messias, Gods plan met Israël en trekken we lessen voor ons persoonlijk geloofsleven.

- 6 febr. De sabbat | *Ton Stier*
- 27 febr. Pesach en het feest van de ongezuurde broden | *Piet van der Lugt*
- 5 mrt. Feest van de eerstelingen | *Christian Stier*
- 19 mrt. Wekenfeest | *Piet van der Lugt*
- 10 sept. Dag van het geklank | *Christian Stier*
- 24 sept. Grote verzoendag | *David van Wijck*
- 8 okt. Loofhuttenfeest | *Ton Stier*

Kerkelijk centrum Het Octaaf
J.D. Pollstraat 1, Hoorn
Alle avonden beginnen om 19:45



Gods Woord is door Joodse mannen opgeschreven en overgeleverd. Maar wist u dat veel Joodse mensen geen Bijbel hebben en onbekend zijn met het Joodse karakter van het Nieuwe Testament? Uit dankbaarheid en liefde verspreiden wij daarom als 'Israël en de Bijbel' al ruim 50 jaar de Bijbel onder het Joodse volk wereldwijd.



Israël en de Bijbel
Gods Woord voor Gods volk

www.israelendebijbel.nl